

De zucht

De zucht

By : Pieter de Winter

poem

Published on
Booksie

[booksie.com/Pieter de Winter](http://booksie.com/Pieter%20de%20Winter)

Copyright © Pieter de Winter, 2015
Publish your writing on Booksie.com.

De zucht

**In de gang
een terloops gebaar.
Houd mezelf in bedwang.
Toegeven is een gevaar.**

**Op stenen geschreven.
Uit hout gehakt.
Altijd mezelf gebleven,
maar opnieuw gestart.**

**Bergen brokkelen af.
De zee trekt zich terug.
De klok slaat zijn slag.
Ik ben thuis
en ik zucht.**

De zucht

Created from Booksie.com

Generated: 2015-01-30 16:57:23