

Bindingsangst

Bindingsangst

By : Pieter de Winter

poem

Published on
Booksie

[booksie.com/Pieter de Winter](http://booksie.com/Pieter%20de%20Winter)

Copyright © Pieter de Winter, 2015
Publish your writing on Booksie.com.

Bindingsangst

**Verstijfd en bevroren
loop ik door een verlaten land.
Verarmd en verloren
neem ik haar ziel ter hand.**

**Dan draag ik haar door zee
op de golven van het leven.
Neem bloemen voor haar mee.
Misschien kan zij mij vergeven.**

**Dan dansen wij in het licht
op het ritme van een zomerse nacht.
Dan schrijf ik voor haar een gedicht
en zie ik hoe zij naar mij lacht.**

**Maar voor ik mezelf kan geven
is mijn hart alweer vertrokken.
Onze problemen zijn dezelfde gebleven
en hoeveel ik daadwerkelijk van haar houd,
daar is zij heel erg van geschrokken.**

Bindingsangst

Bindingsangst

Created from Booksie.com

Generated: 2015-02-01 00:00:36