

Het hek van de dam

# Het hek van de dam

By : Pieter de Winter

poem

Published on  
**Booksie**

[booksie.com/Pieter de Winter](https://booksie.com/Pieter%20de%20Winter)

Copyright © Pieter de Winter, 2015  
**Publish your writing on Booksie.com.**

# Het hek van de dam

En als de stilte breekt.  
Het papier geen rust meer heeft.  
Dan ga ik op in zinnen  
die bij mij van binnen hebben geleefd.

Mijn gedachten varen over zee.  
Ik neem mijn gevoel met mij mee  
en geef je alles.  
Alles wat ik in me heb.  
Alles wat ik over heb.  
Over voor ons twee.

Angsten verjagen de wind.  
Ik trek aan mijn haren,  
maar ik weet  
ik ben niet langer kind.  
Dus ik moet mezelf bedaren  
en geven wat ik vind.

In rust ligt de kracht,  
maar ik ben ontembaar.  
Ontembaar als de wind.

Het hek van de dam

Het hek van de dam

Created from Booksie.com

Generated: 2015-01-28 17:41:12